



Framsidan!



Ett informationsblad till dig som heter Kenneth och bor i Västra Götalands län med omnejd!

1:a utskicket detta år

30 Januari 2017

21:E ÄRGÅNGEN



Kennet åker spårvagn. Läs om rekordförsök och spårvagnstur inne i bladet. Bild: Kennet #369 Alvé

21, det kan inte slås

Vi går in på vårt 21 verksamhetsår och fortsätter lika flitigt som alltid. I år lägger vi till en ny aktivitet och en nygammal återkommer, samt att vi får ett gästspel på en tredje. Kul med lite variation, läs mer inne i bladet.

Förra året fick vi bara ut ett infoblad så därför innehåller detta nummer reportage lite från både vår och höst, med stort fokus på vårt firande av vår 20-årsdag förra året. Och på tal om jubileum, nästa år firar Kennethklubben 25 år på riksplanet, planera in redan nu för stort firande då.

Som alltid skall det bli spännande att se vem som blir årets Kenneth i år med, har du något förslag så skicka det till fadersklubben i Sundsvall, det är dem som utser pristagaren.

Och på tal om 21, en man frågar efter en tjejs ålder och hon svarar 21 varpå mannen replikerar ”21 är ingen ålder, det är ett kortspel”. Den unga damen svarar lugnt ”Det är skitgubbe också”

Hoppas vi ses i vår.

Trevlig läsning önskar red.

Ordförande #311 Kenneth Andersson har ordet

Hej Kenneth!

Jag hoppas att ditt år har börjat bra.

Såhär i slutet av januari går vi alla och hoppas på att antingen vintern skall komma på riktigt eller att våren skall slå till. Tyvärr har vi nog någon månad eller två av gråmulen västkustvinter kvar. I varje fall i Göteborg. Då är det ju trevligt att vi har ett digert program med Kennethklubben att se fram emot. Vi har även ett händelserikt år att se tillbaka mot.

I januari hade vi en liten ölprovning. Den avlöpte utan större överraskningar, ölen smakade som den brukar.

I februari testade vi en ny aktivitet som var boule. Det var ett roligt och lyckat evenemang så det återkommer i år. Mars var det så dags för vårt stora jubileum. Och stort blev det. Världsrekordet med flest personer på en spårvagn med samma namn samtidigt skrevs till 27 stycken. Jag inväntar fortfarande information från Guinness om de skall godkänna vårt rekord eller inte. Jag stötte på dem häromdagen igen. Vi får se, under våren lär vi bli varse.

Intervjuer i diverser radiostationer och ett rekordförsök som övervakades och filmades av Göteborgs-Posten gav oss fin publicitet. Ett stort antal Kenneth med fruar var med hela dagen vilket var väldigt roligt.

I april skulle vi haft en biljardturnering men den sammanföll med hockey och då det var stora framgångar för Frölunda hockey var det många som valde att följa det istället och ettans pokal får stå ytterligare ett år hos Lindblom.

I maj var vi traditionsenliga besöket på Åby och hästarna sprang väl lite som de ville. Om du är intresserad av trav mer än att gå på Åby någon gång då och då rekommenderar jag Ambassadörens initiativ som du kan läsa om på sista sidan, ATG-tillsammans.

I juni hade vi en skärgårdstur runt Hisingen som var välbesökt.

Efter sommaren drog vi igång med vår femkamp på Liseberg. Septembers månads ölprovning och surströmming genomfördes som planerat. Så även bowlingen i oktober där vi fick en ny mästare. I november var det dart och i december hade vi ett delikat julbord.

Under året förlorade vi tyvärr en mångårig medlem i cancer. #3024 Lerneryd var en aktiv medlem och vår sammanställande i valberedningen. Du kommer att vara saknad.

Nu blickar vi så framåt, mot ett 2017 där vi redan har hunnit ha en ölprovning. Du skall ha fått mail om det, om inte, ge oss din mailadress så missar du ingen information.

Närmast då, Boule i februari följt av en ny aktivitet i mars, shuffleboard. En exklusiv aktivitet får vi den 29 april, på vår gamla Kennethdag.

Se mer om det längre fram i bladet.

Väl mött i vår.
#311 Andersson



Medlemsavgiften till Svenska Kennethklubben är **294 kronor** per år och betalas in på postgiro **645 90 78 – 9**. Och som vanligt får du en liten present när du betalat.

Glöm inte att ange namn, fullständig adress och telefonnummer, samt eventuell e-post adress, så att all information når dig. Se även på SKKs hemsida www.kenneth.se för mer information om välkomstpaketet för nya medlemmar.

Framsidas redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:

Namn	Tel bostad	Tel arb	Mobil	Uppdrag	e-post
#3 Söderlund	031-40 26 26		070-583 45 55	Ambassadör	kenneth.soderlund@home.se
#311 Andersson	031-42 52 62	010-712 53 23	070-987 53 23	Ordf & Red.	kenneth@kennethgbg.se
#306 Gärdmark			070-483 61 04	Sekreterare	gardmark@swipnet.se
#305 Lindblom	031-46 90 09	031-368 71 44	070-267 71 44	Kassör	bunkeberg@telia.com
Styrelsen				Valberedning.	

PROGRAM UNDER VÅREN 2017

Ölprovning

Torsdagen den 19 januari 19:00 (ttim)

Ölprovning på Göteborgs nya bryggeri. Aktiviteten har redan varit vid detta utskick.

Boule

Torsdagen den 16 februari 19:00 (ttim)

Boule eller pétanque som är en variant av flera olika boulespel är ett spel och en sport, som spelas genom att kulor av stål kastas mot en liten tråkula, kallad "lille". Ordet boule är egentligen det franska ordet för klot. I Frankrike och de flesta andra länder benämns spelet pétanque.

Vi beger oss till Boulebar i Rosenlund för att lära oss denna som de flesta av oss nog mest sysslat med på sommrarna och med plastklot inköpta på en mack någonstans.

En kväll med både boule och mat står på programmet. Vill du vara med och äta innan så ses vi klockan 18.00, annars börjar spelet ca 19.00. Anmälan är obligatorisk och vid för få anmälningar ställs arrangemanget in.

Anmäl senast 10:e februari till #311 Andersson

Shuffleboard

Torsdagen den 16 mars 18:00 (ttim)

Vi beger oss till Biljardpalatset för att testa shuffleboard, spelet där alla kan vara med.

Borden är sju meter långa, varje lag har fyra puckar och kastar varannan puck. Den som är närmast bortre kortsidan av bordet får poäng i olika poängzoner (mellan 1 och 5). Först till 15 poäng vinner. Man kan spela två-åtta spelare per bord.

Kom och testa, det är första gången vi provar på. Mat 18:00. Shuffleboard 19:00

Anmälan till #305 Lindblom

Kennet**h**dagen

Onsdagen 22 mars 12:00-sent

Denna dag kommer vi att uppehålla oss helt och på Opalen.

Årsmöte med ärtsoppa och pannkakor 12:00

Den traditionsenliga ärtsoppan med passande dryck som följs av pannkakor och Kennet**h**bakelse. Allt till det facila priset av 50 kronor.

Efter avslutad lunch tar årsmötet vid där allehanda punkter skall gås igenom.

Har du något du vill ha med under övrigt får du gärna skicka in det i förväg.

Humning och mumning 15:00

Den klassiska relaxen vi alltid har efter årsmötet skall hållas i våt och bubblande miljö. Relaxavdelningen på Opalen uppfyller alla dessa krav med bred marginal. Glöm inte badbyxor. Handduk finns att låna på plats. Och i bastu och pool dricker vi i plastglas eller ur plåtburk. Glasflaskor är strängeligen förbjudet.

På kvällen är Kennet**h**s fru välkommen. Du betalar själv för din mat och dryck och Kennet**h**klubben bjuder på entré till underhållningen.

Mat 18:00

Vi äter middag på Opalen och våra fruar anländer. Meny att välja på är kött eller fisk men det är tyvärr inte klart riktigt vilka sammansättningar som kommer att erbjudas när detta infoblad går i tryck. När du väl är anmäld kommer du att få information av vad som kommer att erbjudas och vilka kostnader det handlar om.

Stand up comedy på Opalen 21:00

Göteborgs egen humorstolthet Niklas Andersson kommer denna kväll att uppträda tillsammans med Johan Rheborg och Therese Sandin. En massa goda skratt utlovas.

Till middagen och underhållningen behöver vi ha din anmälan senast 1:a Mars. Till årsmötet och relaxen behöver vi veta senast 15 mars.

PROGRAM UNDER VÅREN 2017

Biljard

Torsdagen den 20 april 18:00 (ttim)

Dags att greppa kön. Nej, inte kön till Kennet~~h~~klubbens arrangemang utan biljardkön. Hur bra är du på att använda kritan? Kan du sänka åttan när pressen är hög? Från vilket håll spränger du?

Alla dessa frågor kan du få svar på under denna dag. Biljarden spelas på Biljardpalatset. Vi börjar med att äta klockan 18.00 och planerar att starta själva spelet runt 19.00. "Ettans pokal" står på spel och vi skall försöka få tillbaka den från #305 Lindblom som är regerande mästare.

Anmäl till #305 Lindblom

Gamla Kennet~~h~~dagen

Lördagen 29 april

Kennet~~h~~ Ryding har fixat till ett evenemang denna dag. Vi är bokade på ölprovning den 29 april 2017 klockan 13.00 på Byaregårdens Brygghus. Förutsättningen är att vi blir minst 8 personer samt att transport fixas, Göteborg –Väröbacka. För mer info får du klicka dig in på deras hemsida, www.byaregardensbrygghus.se

Vid för få anmälda ställs det in.
Anmälan snarast till #305 Lindblom

Vår saknade men inte glömda gamla dag. Denna dag firar man ensam, en middag för två eller ett stort kalas, du väljer själv. Det viktiga är att du på något sätt uppmärksammar och hedrar denna dag. I och med att det är lördag tycker jag du bjuder till ordentligt och bjuder in grannen och firar med om du inte åker med på ölprovningen.



Så var det dax för SKKF's 20-årsjubileum. Naturligtvis ska detta firas, och detta i dagarna 2. En del av detta firande består givetvis i att ett jubileumsöl tas fram. Att inmundigas närhelst andan faller på. De du, Bosse och Sven, och ni andra. Kan ni matcha detta? Ölet är bryggt av Rick Gordon (Kennet~~h~~) Lindqvist och Kennet~~h~~ #369 Alvén. Det är en Amerikansk Pale Ale, bryggt på Pale Ale malt och lite karamellmalt för färg och arom. Humlad med Mosaicumle. Samma humle användes även vid torrhulningen. Denna sort är relativt ny. Kom 2012 och ger en massa spännande dofter och smaker som Lex, citrus, tropiska frukter, Mango, stenfrukter, och granskott (!). Den har en alfasyra på 12% så du får märka den, på ett behagligt sätt. Jästen är Safeale US-05. Som med de flesta hembrygda öl kan den verka lite oklar och ha en bottensats. Detta är dock helt normalt. ÖG var 1050 och FG är 1010 vilket ger en ABV på 5,3%.

Så Skål alla
Bryggt på Vatten, Kornmalt, Jäst, och Humle.
VARNING! Drycken kan verka stämningshöjande och skall därför inmundigas med varsamhet. Framförande av spåravn eller annat fortskaffningsmedel efter intaget avlöses å det bestämdaste.
Bröder & Systrar,
Kennet~~h~~'s,
Vänner & Övänner,
Tomtar & Troll,
Bosse & Sven,
Kort sagt. Alla.

Åby

Torsdagen 18 maj 17:00 (ttim)

Vi skådar hästar som skall trygga vår pension. Vi skådar VD:n Kennet~~h~~ Thollström som kan komma med bra tips. Vi skådar meny på Pegasus och äter god mat. Mat följs av trevlig efterrätt. Sedan skådar vi solen gå ner när vi själva beger oss hemåt. Kennet~~h~~'s fru är välkommen med.
Förnamäl till #305 Lindblom

Ångaren Bohuslän

7 eller 14 Juni

Vi tar en tur med ångaren Bohuslän 7 eller 14 juni, vi kan inte boka biljetter förrän april och vi kommer att boka bokas längre fram.

Viktigt då att boka upp sig i tid så du får en garanterad plats. Vi köper upp et antal biljetter annars och sedan är det först till kvarn som gäller.

Förnamäl till #305 Lindblom



Konduktörerna på vår utflykt i mars. Bild: #369 Alvén

REPORTAGE FRÅN VÅREN

Boule 160216 (ttim)

Förra året när vi planerade vårens program föreslog #369 Alven att vi skulle prova på boule. Det passade inte in i programmet då men till årets program la vi till det. Och det var en bra idé.

Spelet som vi alla spelat med plastklot från macken där minst ett av kloten tappat lite eller allt vatten och var i princip omöjligt att kasta skulle nu alltså provas på i mer kontrollerade former.

Vi möts således upp på Boulebar i Rosenlund och kvällen börjar med middag som inte helt oväntat går i franska tecken. Denna kväll var mitt i sportlovet och så mycket människor var inte närvarande så servicen vi fick var ypperlig. Efter mat och dryck fick vi bege oss ner (det finns banor på både entré och källarplan) till våra banor. Vi valde att spela man mot man istället för att göra upp lag. Hade vi innan vetat hur lång tid ett spel skulle vi ta kanske vi skulle tänkt annorlunda.



Spelet var inte alltid så lätt som man skulle kunna tro, säkra ledningar blev till snabba förluster. Enkla kast gick åt skogen samtidigt som svåra kast kunde bli hur lyckade som helst. När det var klart för sista matcherna kunde faktiskt vem som helst stå som slutsegrare. Väl klara fick dock Löf, Lindblom och Gärdmark se sig besegrade av #311 Andersson som tog hem första bouletiteln.

/#311

Svenska Kennet^hklubben Framsidan och Carl Michael Bellman 160708

Vad har dessa två kändisar gemensamt? Svar kommer.

Fredagen den 8 juli, en högsommardag av de få hittills i år, samlade totalt 13 Kennet^har med respektive vid Lilla Bommens gästhamn kl 17.00. I strålende sol sveptes dem sista egenbryggda Kennet^hölen som var kvar sedan vårt 20-årsfirande. Klockan 17:45 gick vi ombord på det fina fartyget M/S Carl Michael Bellman för en fyra timmars färd runt Hisingen.

#305 Lindblom var ansvarig för oss ombord, han hade förbokad maten för de flesta som bestod av Bellmans ugnsbakade torskrygg med skaldjurssås, färskpotatis, säsongens primörer toppat med färska räkor. För en del hungriga som mig själv, blev det att grunda med en västerbottenpaj med löjrom och crème fraiche.

Sista rynkorna runt midjan fylldes ut med en Bellman cheese cake samt kaffe och likör. Som sagt i strålende sol passerade vi Bohus glasbruk där mannen som gjort Coca-Colafliaskan har jobbat. Vidare förbi Bohus fästning och Kungälv där Göteborgs Kexfabrik ligger. Vidare under motorvägsbron där E6 går till och från Oslo.

Nästa stora minnesmärke att passera var Ragnhildholmen, en ruin av en borg från 1200-talet som tillhör den bördiga Hisingen. Sedan passerar vi småbåtshamnen Björlanda Kile. Med sina 2500 båtplatser är den norra Europas största hamn.

Nu svänger vi av söderut förbi Björkö och Kalvsund och kommer ner till Rivöfjorden och inloppet till Göteborg. Där på risholmen står Big Glenn, Sveriges största vindkraftverk 145 meter högt och kan leverera ström till att värma upp 3000 villor med.

Efter fyra härliga timmar var vi tillbaka till Lilla Bommen, mätta och belåtna. Samma antal Kennet^har med respektive lämnade båten. Således saknades ingen denna sköna sommarkväll. För en del låg Casinot nära, natt gick ihop till tidig dag när man gick ner i snarkofagen.

/#306

REPORTAGE FRÅN 20-ÅRSFIRANDET 2016

Världsrekordet 190316.

Ett världsrekordförsök, hur marknadsför man det? Vi hörde av oss till lite media, både tidningar och radio. Det gav lite utdelning.

P4 Radio Göteborg intervjuade mig på fredagen den 18 mars, alltså dagen innan rekordet. Även GP uppmärksammade vårt rekordförsök i förväg.

Planen var att vi skulle samlas utanför hotell Eggers runt 13:30 för att sedan slå världsrekord klockan 14.00.

Jag missade en spårvagn och kom således till Drottningtorget precis klockan 13:30 och då var det redan många människor på plats.

Gårdmark hade gjort upp med Hotell Eggers om att denna dag skulle de servera Framsidans Kennethdrink till ett specialpris och så blev det också.

Tjugo i två anländer Göteborgs-Posten och börjar prata med #369 Alvéen emedan #311 Andersson börjar skriva upp alla som kommit till platsen för att delta på rekordförsöket. Med kvarter kvar till klockan två dyker så vår spårvagn upp och med den Lindblom. GP höll sedan en intervju med mig och jag förklarar vad rekordet går ut på.

Det var många som var intresserade av ringlinjenvagnen och det visade sig att alla ville upp i vagnen direkt. Jag stod och intervjuades och var inte med och kunde styra upp. Planen var alltså att bara Kenneth^h skulle upp på vagnen och inte alla andra. Nåväl, innan rekordförsöket får vi helt enkelt köra av dem som inte skulle vara där.

Klockan blir så två och vi kör igång. Alla får ett exemplar av Kenneth^{hs} nationalsång och vi klämmer i med första versen. När sången är färdig bryter jubel ut i vagnen ty vi har slagit världsrekord.



Så här glada blev vi när vi slagit världsrekord. Bild: GP

Spårvagnsresan

Det visade sig tyvärr att vi hade hyrt en för liten vagn till dagens aktivitet. Vi hade inte räknat med att så många av dem som kom och var med på rekordförsöket skulle vilja åka med på den efterföljande åkturen.

Tyvärr fick således några inte plats vilket var tråkigt. Vi får lära oss till nästa gång.

Lindblom hade varit och köpt 10 kg räkor, vin och cider. Alvéen hade bryggt ett speciellt öl för dagen.

Spårvagnsresan började och hela Centrala Göteborg höll för öronen. Det visade sig att vi hade fått en vagn som tjuter mer än de nya italienska vagnarna, och det säger inte lite.

Färden tog oss först över till Hisingen och sedan tillbaka till fastlandet och genom Majorna bort till Långedrag. Där tog vi en kort bensträckarpaus innan vi styrde färden åter in mot stadens hjärta. Bland de som var närvarande hade vi våra två yngsta medlemmar i Alvéns barnbarn samt Kenneth^h Costanzo, som var med för fem år sedan då han bara var några månader gammal. Bilden på förstasidan visar oss vid en bensträckarpaus.

Åter på Drottningtorget var det några som valde att gå in på Eggers och ta sig en Kenneth^hdrink till innan middagen.

Middag och Teater

Middag på Lisebergs Wårdshus och här var det fler respektive som slöt upp. Efter ett välkomnande från personalen kom så förrätten in som för dagen var lättrokt fjällröding. Förrätten var nog inte tillända innan Apotekarn drog sin första historia. Det skulle bli många fler under kvällen, mer eller mindre framgångsrika.



God middag på Wårdshuset innan teatern. Bild: #311⁹

REPORTAGE FRÅN 20-ÅRSFIRANDET 2016

Varmrätten var brässerad högrev och det var utsökt. Till efterrätt var det mörk chokladkaka samt kaffe. Helt plötsligt kommer personalen och vill ha betalt för vi bör bege oss till teatern så vi inte missar den.

Apotekar'n går i förväg och pratar sig in till skådespelarnas loger. Där lämnar han över lite Kennetprylar till Claes Månsson. Tyvärr fotograferar han inte denna överlämning så vi får tro honom på hans ord. Ja, just det, vi skall tro på en bilhandlare.

Kvällens föreställning var Bröllop i kikan'n och det är lustspelet som spelas på Vallarna som besöker Göteborg. Föreställningen lockade till många skratt och var en succé.

Efter föreställningen sökte sig alla hemåt efter en fantastisk dag.

Kennetdagen

Den fortsatta dagen testades i år ett nytt koncept. Vi Placerar allt på i princip samma ställe.

På hotell Opalen höll vi både årsmöte och relax. För att sedan avsluta genom att gå över vägen till Danilo för middag.

Vi började med ärtsoppa och tillhörande dryck. Pannkakor och grädde följde på det. Till maten serverades även Framsidans specialöl.

Just öl är inget jag tycker om men bröderna hade under min frånvaro bytt ut mitt glas med riktig cider till ett glas med öl. Faktum är att några inte trodde jag skulle känna skillnad. Detta skall stå er dyrt någon dag bröder...



Det vankas ärtsoppa.

Efter avslutad mat tog så årsmötet vid. Tio personer närvarade när #3 öppnade mötet med lite anekdoter från Kennetklubbens bildande i Göteborg Årsmötet avlöpte som sig bör och sittande styrelse återvaldes, Således #311 Andersson till ordförande, #306 Gärdmark till sekreterare samt #305 Lindblom till Kassaförvaltare. Lerneryd är kvar som valberedning och vid denna punkt uppstod en del

tumult då ett mycket trevlig störningsmoment höll på att förvirra sig in i möteslokalen. Hon bad om ursäkt att hon gått fel. Alla närvarande i rummet ansåg dock att hon gått helt rätt.

#311 hade tidigare under dagen varit i Kungsbacka och delat ut en 20-årsmedalj till #314 Liljeqvist. Han blev mycket glad över besöket. På mötet fick Kullberg mottaga sin 10-årsmedalj under stort jubel. Se bild sista sidan på jubilarerna.

Övriga frågor som sedan diskuterades var bland annat genomgång av rekordförsöket, julbordsalternativ för kommande julbord, fira gamla Kennetdagen med Söderslätt i Köpenhamn den 29 april, Brygga eget öl till Kennetdagen, få med Kenneth Tonef på bilspan i radio Göteborg till klubben samt att vi ringde och gratulerade årets Kennet2015.

Efter avslutat möte var det dags för kaffe och Kennetbakelse. Bakelsen hade i år bakats av Café and the Bakery och smakade mycket bra.

Efter mötet gav vi oss nästan allihop in till relaxen för bastu och bubbelpool. Fördelen med att vara tidiga till bastun en vardag är att vi blir själva.

Humöret var på topp i både bastu och bubbelpool. Dock gick tiden så fort så vi fick avbryta för att göra oss iordning för kvällens middag på Danilo.

Till kvällens begivenhet fick jag dock boka av ett par platser på grund av dubbelbokningar. När jag pratar med Camilla i bokningen säger hon att hennes pappa heter Kennetoch väl på Danilo visar det sig att en av servitörerna har en morbror som heter Kennetmed.

Ett par infoblad delades ut för att vidarebefordras till dessa familjemedlemmar.

Danilo har vi ätit på några gånger och de gjorde oss inte besvikna denna gång heller.

Dock blev man lite förvånad inne på restaurangens toalett. De hade nämligen en video på väggen med folk som tittade fram. Övántat och roligt.

Middagen fortlöpte med efterföljande kaffe och avec och så var denna dag till ända.

Slår man ihop både lördagen och tisdagens firande så firade vi vårt 20-årsjubileum i över 17 timmar.

/#311

AMBASSADÖREN HAR ORDET

Hej Kenneth^h!

God fortsättning på det nya året! Nya utmaningar runt hörnet och med Trump i sandlådan så kan väl allt hända. Det enda som med säkerhet består är SKK som nu går in i ett nytt verksamhetsår.

Är det i år vi äntligen får flaggdagen?
Är det i år som vår namnsdag blir en helgdag?

Nja, det är kanske liiiiite naivt och orealistiskt att båda våra, minst sagt, berättigade önskemål tillgodoses. Men ett av dom!?! ©

Som vanligt har du ett digert program i Bladet. Ta för dig, häng på och anmäl dig.

Du som spelar på trav (eller vill börja) har nu också möjligheten att förstärka din kassa! Svenska Kennet^hklubben har ett lag i ATG Tillsammans som heter... just det... Svenska Kennet^hklubben. Hästarna har dock fram till nu inte sprungit exakt som vi förutspått men storkovan hägrar runt hörnet. Lägsta insats per vecka är 25 pix och max 250 så det är en låg investering för att få en trevlig gemenskap och stund tillsammans med drygt 20 (i skrivande stund) Kennet^har på lördagseftermiddagen. Vill du veta mer hur du anmäler dig – sänd ett mail till mig kenneth.soderlund@home.se.

Må väl!

#3 Kennet^h



Stjärnor på Liseberg



Kullberg får 10-årsmedalj



Liljeqvist med 20-årsmedalj

Svenska Kennet^hklubben Framsidans årliga femkamp på Liseberg.

Inget startar igång dig efter sommaren som Kennet^hklubben Framsidans femkamp på Liseberg den sista torsdagen i augusti. Man träffas och pratar med varandra vad som hänt under sommaren och alla har något kul att berätta. Denna dag var av någon anledning väldigt fullbokad på Liseberg men #305 Lindblom lyckades fixa ett bord genom att gå dit lite tidigare. Vad vi övriga inte uppfattat var att sista beställning var 18:15 för det var en ny sittning 19:00. Då vi träffades 18:00 utanför Huvudentrén och en del tog vägen förbi baren innan de satte sig till bords hann alla inte beställa mat. Detta är dock inget som knäcker en Kennet^h utan glada i hågen lämnade vi så Stjärnornas krog leende.

Tävlingsgrenar för dagen var Vattenpistol, Skee-ball, Träslaget, Ankskytte och Luftgevär. #311 Andersson placerade sig bra i ett par grenar, så gjorde också ambassadör #3 Söderlund. Tidigt stod det även klart att Malm och Lööf inte var här för att vinna denna kväll.

Som brukligt har vi en vätskekontroll på Tyrolen och vi försökte hitta sittplats till oss allihop. Vi fick låna platser på ett bord där det satt ett par unga tjejer. Vi presenterade oss som Kennet^hklubben och undrade om vi fick sitta bredvid dem. ”Ja”, säger den ena tjejen, ”min pappa heter Kennet^h”. Jag bad att få telefonnumret till hennes pappa utan framgång.

Nåväl, efter vätskekontrollen gick vi vidare till den avslutande grenen luftgevär. Det är tradition att vi avslutar med den och säkra segrare har sett sig slagna där förut. Dagen till ära var dock #311 för stabil och klarade av att hålla de andra stängen. På Hotell Gasten avslutades kvällen med mer dryck och prisutdelning. Som vanligt delades priset ”Apotekarn’s överraskning” ut. Det är #306 ”Apotekarn” som köper in ett okänt pris till varje år. Denna gång var det ett underlägg som man kunde ställa upp och förvandla till ett fruktfat. Mycket stiligt pris.

Tilllägg:

Dagen efter vårt besök kunde man läsa i lokaltidningen om någon som gått bärsärk på ett av chokladhjulen. Det var dock ingen av oss då vi bara erbjuder muntra miner när vi är på Liseberg.

/#311