



Framsidan!



Ett informationsblad till dig som heter Kenneth och bor i Västra Götalands län med omnejd!

1:a utskicket detta år

31 Januari 2016

23:E ÅRGÅNGEN

20

Kennethklubben framsidan fyller 20 år, det skall vi fira.

För 20 år sedan samlades en massa Kenneth på Barken Viking i Göteborg, nu är det dags att fira att dessa herrar stötte ihop. Årets stora dag kommer att firas i två dagar och vi hoppas att du kan vara med. Läs programmet och boka upp dig.

Under året som gått har vi stiftat ny bekantskap med HAK och en väggmålning som heter Kenneth. Vi har träffat Elisabeth igen och vi har gjort saker som vi brukar göra varje år. Läs om allt på reportagesidorna.

Det skall bli spännande att se vem som blir årets Kenneth i år med, har du något förslag så skicka det till fadersklubben i Sundsvall, det är dem som utser pristagaren.

Hoppas vi ses i vår.

Trevlig läsning önskar red.

Ordförande #311 Kenneth Andersson har ordet

Hej Kenneth!

Vi går in på vårt 20:e år som lokal klubb. Jag upprepar, vi går in på vårt 20:e år som lokal klubb. Det är både fantastiskt och otroligt roligt på samma gång tycker jag. Vi kommer att fira detta i dagarna två. Vanligtvis försöker vi hålla festligheten kopplad till en dag men 22 mars infaller på en tisdag och det kan vara svårt för folk att komma loss. Därför kommer den 22 mars firas på vanligt manér med årsmöte, ärtsoppa, punsch, pannkakor och kennethbakelse följt av humning och mumning. Vi kommer även ha ett firande helgen innan, det vill säga den 19 mars. Vi brukar lägga dessa festligheter veckan efter men då påsken infaller då valde vi veckan innan. Alltså, 19 mars kommer vi att fira vårt 20-årsjubiléum. Du är välkommen att delta på båda dagarna. Kenneths fru är välkommen den 19:e, mer om det på annan plats i bladet.

Vi har lite storslagna planer för året. Först skall vi testa en ny aktivitet. Vi skall spela boule. I februari har vi den aktiviteten.

Sedan skall vi testa på att slå ett världsrekord i mars. När vi var i Sundsvall för ett par år sedan på Kennethklubbens 20-årsfirande testade de att slå ett rekord och fick då ihop ca 80 Kenneth i en och samma trappa. Vi skall samla så många som möjligt att vara på en och samma spårvagn. 85 personer är ett minimum, eller vad säger ni?

Under halvåret som gått sen senaste utskicket har vi haft femkamp på Liseberg, ölprovning på HAK, bowling med undertecknad som mästare, Biljard med Elisbethklubben samt två julbord. Ja sannerligen, två julbord. Ett på Hotel Liseberg Heden och ett på Hamnkrogen på Liseberg.

Som vanligt har det varit varierande antal på våra tillställningar och jag tycker mig märka en liten uppgång. En mycket trevlig trend som jag hoppas den håller i sig.

Detta utskick kommer lite senare än vanligt och det beror på att vi ville ha planerat klart för firandet av Kennethdagen innan det gick i tryck. Vill du ha information tidigare så skickar jag även ut mail med ojämna mellanrum. Om du vet med dig att du inte får dessa mail, skicka din adress till kenneth@kennethgbg.se så ser jag till att du hamnar med i maillistan.

Vad vi hoppas på nu är att få lite snö till innan våren kommer på allvar. Den 19 mars har vi beställt sol och värmepump.

Hoppas vi ses under våren.

Väl mött.
#311 Andersson



Medlemsavgiften till Svenska Kennethklubben är **294 kronor** per år och betalas in på postgiro **645 90 78 – 9**. Och som vanligt får du en liten present när du betalat.

Glöm inte att ange namn, fullständig adress och telefonnummer, samt eventuell e-post adress, så att all information når dig. Se även på SKKs hemsida www.kenneth.se för mer information om välkomstpaketet för nya medlemmar.

Framsidas redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:

Namn	Tel bostad	Tel arb	Mobil	Uppdrag	e-post
#3 Söderlund	031-40 26 26		070-583 45 55	Ambassadör	kenneth.soderlund@home.se
#311 Andersson	031-42 52 62	010-712 53 23	070-987 53 23	Ordf & Red.	kenneth@kennethgbg.se
#306 Gärdmark			070-483 61 04	Sekreterare	gardmark@swipnet.se
#305 Lindblom	031-46 90 09	031-368 71 44	070-267 71 44	Kassör	bunkeberg@telia.com
#3024 Lerneryd	0302-409 63		076-140 53 96	Valberedning.	lerneryd@telia.com

PROGRAM UNDER VÅREN 2016

Ölprovning

Torsdagen den 21 januari 19:00 (ttim)

På Tre Små Rum har vi årets första träff. Bara att dyka upp. Här finns öl för alla smaker, ja, alla.

Boule

Torsdagen den 18 februari 19:00 (ttim)

Boule eller pétanque som är en variant av flera olika boulespel är ett spel och en sport, som spelas genom att kulor av stål kastas mot en liten tråkula, kallad "lille". Ordet boule är egentligen det franska ordet för klot. I Frankrike och de flesta andra länder benämns spelet pétanque.

Vi beger oss till Boulebar i Rosenlund för att lära oss denna som de flesta av oss nog mest sysslat med på somrarna och med plastklot inköpta på en mack någonstans.

En kväll med både boule och mat står på programmet. Vill du vara med och äta innan så ses vi klockan 18.00, annars börjar spelet ca 19.00. Anmälan är obligatorisk och vid för få anmälningar ställs arrangemanget in.

Anmäl senast 12:e februari till #311 Andersson

Kennethklubben Framsidan

20 år

Lördagen 19 mars och tisdagen 22 mars

Se nästkommande sidor om arrangemanget för firandet av Kennethdagen

Kortfattat, 19 mars, världsrekordförsök, spårvagnstur, mat på Wärdshuset och teater på Lisebergsteatern. Kenneth's fru är välkommen hela dagen.

22 mars, årsmöte, ärtsoppa, punsch, pannkakor, humning och mummning, bio, mat. Kenneth's fru är välkommen på kvällen.

Var med och fira oss ordentligt

Biljard

Torsdagen den 21 april 19:00 (ttim)

Förra årets drabbning går till historien som ett av de svettigaste i mannaminne. Frågan är om vi kan öka spänningen i år. Jag tror inte det men överbevisa mig gärna. Biljarden spelas på Billiardpalatset. Vi börjar med att äta klockan 18.00 och planerar att starta själva spelet runt 19.00. "Ettans pokal" står på spel och vi skall försöka få tillbaka den från #305 Lindblom som är regerande mästare.

Förnamälan till #305 Lindblom

Gamla Kennethdagen

Fredagen 29 april

SÖDERSLÄTT BJUDER IN TILL DANMARK, se sista sidan.

Vår saknade men inte glömda gamla dag. Denna dag firar man ensam, en middag för två eller ett stort kalas, du väljer själv. Det viktiga är att du på något sätt uppmärksammar och hedrar denna dag. I och med att det är fredag tycker jag du bjuder till ordentligt och bjuder in grannen och firar med.

Åby

Torsdagen 19 maj 17:00 (ttim)

Vi skådar hästar som skall trygga vår pension. Vi skådar VD:n Kenneth Thollström som kan komma med bra tips. Vi skådar menyn på Pegasus och äter god mat. Mat följs av trevlig efterrätt. Sedan skådar vi solen gå ner när vi själva beger oss hemåt. Kenneth's fru är välkommen med.

Förnamälan till #305 Lindblom

Båtresa och skytte?

Maj-Juni-Juli någon gång

Både skytte och kryssning var på planeringsstadiet förra året utan att det blev av. Oftast är det datum som inte passar men det kan även vara svårt att få tag i någon ansvarig. Håll utkik i din mailbox eller kolla på hemsidan för senaste informationen.

KENNETHKLUBBEN FRAMSIDAN 20 ÅR

”Vi skall slå ett världsrekord, bland annat”

- Ordföranden #311 Andersson Januari 2016

Flest personer med samma namn på en spårvagn samtidigt, där har du rekordet vi planerar att slå.

Program 19 Mars, Kennet^hs fru är välkommen hela dagen

13:30. Samling på hotell Eggers på Drottningtorget.

Inskrivning av alla som skall vara med och försöka slå världsrekord. En inskrivning är ett måste för att få rekordet godkänt. Känner du någon som heter Kennet^h men inte är med i klubben är han välkommen. Identiteten måste kunna styrkas.

14:00 Spårvagnen från Ringlinjen anländer och rekordförsöket utförs.

Vi kliver på och sjunger gemensamt första versen av Kennet^hsången. När denna är avklarad är också rekordet avklarat. Intervju av media vidtar härnäst.

14:30 Spårvagnen åker iväg med alla anmälda Kennet^h plus fru på en rundtur genom staden. Råkor och vin serveras.

Denna aktivitet måste man anmäla sig till innan hos #305 Lindblom, kostnad 100:-

16:00 Spårvagnsturen är slut.

Alla går glada i hågen av vagnen och utforskar staden själva eller i grupp för att sedan bege oss mot Liseberg.

Middag och teater nedan är i ett paket

Denna aktivitet måste man anmäla sig till innan genom att sätta in pengar på SKKF bankkonto 450:- per person till 5021-1024236 SEB bankkonto, maila sedan #305 och säg att du anmält dig.

OBS: Vi har förbokat 20 biljetter, först till kvarn gäller.

Kennethklubben Framsidan sponsrar hälften, kostnad endast 450:- plus dryck.

17:00 Middag på Wärdshuset på Liseberg (allergier och andra frågor rapporteras med anmälan)

FÖRRÄTT: Lättrökt fjällröding – citronkräm – potatiscrisp – hackad rödlök

VARMRÄTT (kommer även att finnas en fiskrätt att välja men den var inte klar vid pressläggningen):

Bräserverad högrev från Gröna gårdar – svamp från Östragärde gård – potatispuré smaksatt med brynt smör – rödvinssky

DESSERT: Mörk chokladkaka – hasselnötsglass – rårörda blåbär med punsch, Kaffe

19:30 Bröllop i kika^r’n på Lisebergsteatern.

Lustspelet från Vallarna kommer till Göteborg. På scen, förutom Jojje ”Dag-Otto” Jönsson, finns publikfavoriter som Claes Månsson, Stefan Gerhardsson, Siw Carlsson, Mikael Riesebeck, Jeanette Capocci, Jan Holmquist och Karin Bergquist.

22.00 Nattvimmel

KENNETHKLUBBEN FRAMSIDAN 20 ÅR

Programmet 22 Mars, Kennet^hs fru är välkommen till kvällen

Vi har valt att även göra 22 mars till en heldag, man fyller bara 20 en gång.

12:00 Årsmöte

Årsmötet hålls i år på Opalen, vi tyckte det var en bra lösning då det inte blir någon längre sträcka till relaxen efteråt.

Ärtsoppa, punsch, pannkakor, Kennet^hbakelse (kanske, vi vet inte om vi får servera den på opalens restaurang), kaffe och avec. Där är maten som kommer att avnjutas under årsmötet. Sedvanliga punkter kommer att tas upp. Har du något andragande som skall tas upp under övrigt ser vi fram emot att få dessa innan mötet.

Jubileumsmedaljer kommer att delas ut både för 10 och 20 års medlemskap i klubben.

Kostnad, 50:- per person. Då ingår mat och en öl.

14:30 ca Humning och mumning

Kennet^hdagen fortsätter i våt och bubblande miljö som det står i stadgarna. Vi beger oss således ett par trappor upp i Opalen och nyttjar deras relaxavdelning ett par timmar. Bastu och bubbelpool finns att tillgå. Medtag badbyxor för nyttjandet av poolen.

17:00 ca Bio

När vi bubblat klart styr vi stegen över till Bergakungen och tittar på film. I dagsläget har vi inte bestämt vilken vi väljer, vi tar en som passar bra till klockslaget. Till denna aktivitet är Kennet^hs fru välkommen också.

19:00 ca Restaurangbesök

Efter biobesöket besöker vi Danilo, restaurangen som är inhytt i biokomplexet. Här finns mat för alla och det brukar bli ett trevligt avslut på våra träffar när vi är här.

Anmälan till samtliga aktiviteter ställes till #311 Andersson.

Vid anmälan behöver vi veta vilken eller vilka delar du planerar att vara med på. Föranmälan till årsmötet är ett måste så vi vet hur mycket mat som skall beställas.



Aktiviteter vi skall göra och har gjort på Liseberg.

REPORTAGE

Liseberg, 150828 (ttim).

Höstens första mästerskap är femkampen på Liseberg. Sju mannar hade hörsammat inbjudan och befann sig så i nöjesparken när spelet skulle börja. Som alltid väljer vi ut grenar på plats och som alltid avslutar vi med luftgevärsskytte. Grenarna valdes ut under tiden vi intog mat, denna dag inledde vi på Stjärnornas krog för att sedan tävla i allehanda grenar. Även Tyrolen hanns med, undrar om den skall bli en officiell gren till nästa år.



Stjärnor på Liseberg.

När vi var klara stod så #305 som vinnare till Apoterkans pris. Detta år var det inte en sak utan en upplevelse. Hur den upplevelsen utnyttjades hoppas vi kunna redovisa i framtiden. Klockan tickade på och vi fick till slut snällt bege oss hem då nöjesparken stängde.

/#311

HAK 150917 (ttim)

Ordförande #311 Andersson hade blivit kontaktad av en person på Hotell Scandic Europa om att dom hade en maskot med det klingande namnet KENNETH. En överenskommelse gjordes om att Kennetklubben skulle få komma på Hotellvisning och beskåda Kennetskapelsen den 17 september klockan 19:00. Som tillsagt var dök fyra Kennetar upp i god tid för att äta och dricka.



Kennet enligt konstnären på HAK.

Tiden gick ingen förevisare kom, så Andersson ringde sin kontakt man, var det i dag det var ju förra torsdagen. Andersson sade att våra träffar alltid är tredje torsdagen i månaden. Scandic tog sitt ansvar och bjöd oss på hela notan. Tack Scandic.

Efter detta gick vi för att beskåda Kennet, som visade sig vara inte en målning av ett ansikte utan hela den stora matsalens väggar var täckta med dessa Kennetansikten.

Jag vill inte beskriva dem med risk för att bli portad i Scandickoncernen alla hotell.

Ni kan själva se på bilderna. Efteråt upplöstes alla och gick hem.

En trevlig Kennetträff var åter avslutad.

/#306

Surströmming 150925

Surströmmingen hölls tillsammans med Norrlands gille som sig bör. Stämningen på tillställningen var lika hög som strömmingen var sur. Riktigt bra alltså.

/#311

Bowling 151019.

Den 15 oktober samlades fem Kennetar och två respektive på Interbowling i Majorna. Efter födointag, skoprovning och klotprovning startade kampen. Vissa hade tydligen övat så de drog ifrån rejält i poängställningen. Men det är ju slutresultatet som räknas, inte uppträdandet på banan.



Bowlinggiganter.

Etta blev Ordförande Andersson, och 2a blev Kullberg, 3a Lindblom Jag fick stå tillbaka och spelade med ett klot utan hål. Kvällen gick som alltid i glädjens tecken denna Kennetträff. Det blev medaljutdelning skålande och hurrarrop för segrare som får bucklan i ett år.

/#306

REPORTAGE

Dart med Elisabeth 151119 (ttim)

För fem år sedan hade vi dart tillsammans med Elisabethklubben. I år hade vi samma aktivitet med dem igen på deras tio-årsdag. Denna gång höll vi till på Strike och co i Gamlestaden. Vi börja med mat och tjöt innan vi gick över på själva dartbataljen. Det tog lite tid att komma igång för media var på plats och intervjuade oss med.



Reglerna var enkla, vi möttes två mot två och segraren gick vidare till nästa omgång. Efter första omgången så var det ungefär lika många Elisabeth som Kenneth som var kvar, lika så efter andra omgången. Det var faktiskt lika hela vägen till finalen, där drog #305 Lindblom det längsta strået och vann.

/#311

Julbord 161211.

Så var det dags att sätta i sig ett dignande julbord med alla tillbehör både i fast och flytande form. Denna gång avnjöts det på Hamnkrogen inne på Liseberg med början klockan 16.00. Snön lyste med sin frånvaro i sju graders värme men Liseberg hade snögubbar, julgranar och konstgjord snö i massor. Snön är gjord av små vita pappersbitar som sprutas ut på allt för att få vinterkänslan.



Vi var totalt 14 stycken med respektive som lät sig väl smaka av allt. Hamnkrogen är ett populärt ställe och #305 Lindblom hade bokad platserna i maj. Mätta och belåtna vandrade vi hemåt, kanske till sitt eller någon annans, men ett hem gick vi till för att invänta julen.

/#306

Ännu en värdig Kenneth som fått en utmärkelse

Efter att jag läst i Göteborgs-posten att en namne blivit omnämnd så tänkte jag att detta måste SKKF ta tag i. Av K Söderlund fick jag två stycken Kennethmuggar i kartong och med påklustrat foto från Göteborgs-Posten av den värdige Kenneth samt vår logga över bilden styrdes stegen mot en annan stad, nämligen Mölndal och deras nyblivne ambassadör Kenneth Torstensson i sin ostbutik mitt i centrum.

Han har med nya djärva grepp fått fart på de andra centrumhandlarna. Han blev förvånad över att bli uppmärksam av en så stor global förening som Svenska Kennethklubben Framsidan är. Handslag genomfördes, presenten överlämnades samt foto togs. Han hade hört talas om Kennethklubben och nu kom ett svagt löfte om att en ny medlem var på gång. Så avslutades denna soliga dag av Apotekar'n och färden ställdes åter hem till Göteborg och det bördiga Hisingen.

/#306



Utklipp från GP.

AMBASSADÖREN HAR ORDET

Hej Kenneth!

Det hände en del nådens år 1996:
En Göran blir vald till sossarnas efterträdare efter en Ingvar. En annan Göran blir den förste svensk som bestiger Mount Everest och Boris blir med marginal omvald till president. Gudrun finns på plats när riksdagen öppnas på hösten och 21 st Kennethar träffas på Barken Viking i Göteborg...

Årets Kenneth 1996 blev synnerligen förvånad, då han efter att ha flugits in från Italien under förevändning att han skulle besiktiga en ny motorbana, istället inbjöds att hälsa på några prominenta personer samtidigt som media bevakade evenemanget. Han började ana oråd när den ene efter den andre presenterade sig som Kenneth. Personen det handlar om är Europamästaren i rallycross och heter Hansen i efternamn.



Stora och små händelser således och snart, 20 år senare, firar Svenska Kennethklubben Framsidan sitt 20-års jubileum. Jag undrar om Göran och Göran och Boris hade trott det?

Vi är inte ett dugg förvånade och givetvis väldigt trevligt att lokalföreningen lever vidare och det gör ju inte saken sämre att vi dessutom är den mest aktiva lokalföreningen av de 10-tal som numera finns runt om i landet.

Nu ska vi fira och vi hoppas vi få se dig och mååånga andra Kennethar ombord på Spårvagnen den 19 mars när vi firar får bemärkelsedag.

Varmt välkommen!

#3 Kenneth

Ambassadör

Hej Kenneth, här kommer en inbjudan från söder.

I mer än 20 år så har Svenska Kennethklubben Söderslätt firat Gravöl den 29 april i Köpenhamn. Ja, Ni vet, vår originalnamnsdag.

Med tåg från Malmö över till Köpenhamn så möts vi till en öl på Bryggeriet i närheten av Tivoli för att sedan i samlad tropp, i svarta kavajer och svart hatt gå till Restaurang Sorgenfri, för att där avnjuta Danska Smörrebröd med öl, snaps och tillhörande sånger till allmän förnöjelse.

Fortsättning följer sedan med kaffe, avec och kanske en cigarr på något annat ställe Kanske Tivoli om det passar så länge en Kenneth orkar. Därefter tar vi tåget tillbaka till Malmö.

Vi tycker att det skulle vara mycket trevligt om NI från Framsidan ville dela denna kväll med Söderslätt.

Tåget från Göteborg passerar Malmö och går sedan över Öresundsbron till Huvudbangården i Köpenhamns Centrum.

Meddela #311 om ni vill åka med. Senast sista mars vill vi ha anmälan.