



Framsidan!



Ett informationsblad till dig som heter Kenneth och bor i Västra Götalands län med omnejd!

2:a utskicket detta år

16 Augusti 2008

15:E ÄRGÅNGEN



Ärtsoppa är gott

Vid årets årsmöte avnjöts som vanligt ärtsoppa. Här ser man Kenneth och Kenneth smaska i sig av den goda maten.

Nu är hösten här...

...och med den kommer även SKKFs medlemsblad ut. Hoppas att ni alla lyckades njuta av ljuvliga juli som med alla sina soltimmar skänkte oss soltörstande nordbor massor av sol. Till följd av solen blev det väl en massa after-sun kan jag tänka, det är dock något man får ta och tänka att nästa år skall jag allt smörja in mig...

Detta nummer är också det första gjort av den nya redaktionen. Det kommer du säkert att märka på att språket är lite annorlunda än vad du är van vid. Hoppas ni skall finna numret läsvärt ändå.

Har du tips på vad du vill skall förekomma i bladet är du mer än välkommen att lämna in förslag.

Så, käre Kenneth, sätt dig ner, läs, och planera in vilka aktiviteter du skall delta i.

Trevlig läsning önskar red.



Detta utgår vi från att du har firat ordentligt i år. Om inte så är det ju som tur är en bit kvar av året.

Ordförande
#306 Kenneth Gärdmark
har ordet

Skall man se bakåt eller ?

I skrivande stund, en vecka innan midsommar, kan man se tillbaka på högsommaren som var och önska livet av meteorologerna som varnade för regn och rusk vid halvårsskiftet.

Men i KennethKlubben är det alltid högtryck. En liten fadäs var ju att påskafton inträffade på Kenneth dagen och det ville regeringen inte ändra på. Så vi fick denna gång rätta oss efter givna direktiv. För många är ju påskafton släkträffar, samt äggätning, sill och stänkare ihop med vänner och bekanta.

Vi på "Framsidan" flyttade firardagen från den 22 mars till den 27 mars med årsmöte på S/S Marieholm väl förtöjd nere vid Operan.

Våren har för oss På "Framsidan" innehållit vinprovning med våra Damer, vänner och bekanta inalles 58 personer, ingen spottade i glaset. Till år 2009 kan ni boka upp torsdagen den 19 februari vecka 9 klockan 19:00 som årlig höjdpunkt med Kennethkubbens vinprovning.

Biljarden hölls som sig bör på Pauls mat & biljard och gamla Kennethdagen på S/S Marieholm. Dit anlände 2 (nya) Kennethar som togs väl omhand av bl.a. Ambassadören, Ordföranden och Alven samt personalen på båten.

Åbytravet bevistades av 14 förhoppningsfulla vinnare. Vi fick celebret besök vid våra Kennethbord av Åbys VD Kenneth Thollström. Han kunde inte lova några vinster eller tips på vinnare, men tackade på förhand för tillskottet till omsättningen på travbanan.

Detta möte var det sista ordinarie Kennethmötet för våren.

Nästa gång vi ses är TORSDAGEN DEN 28 AUGUSTI KLOCKAN 18:00 vid Kal & Ada statyn utanför Lisebergs Huvudentré, dags för höstsupptakten, 5 kampen står på programmet, om "Apotekarns" hemliga pris, kom i tid.

Det har även anlänt ett mail från fadersklubben i Sundsvall, avsändare kassaförvaltare Kenneth Croné där står det att vi, "Framsidan", är den största KennethKlubben i Konungariket Sverige med 117 aktiva betalande medlemmar. Följt av Hufvudstaden med 73 stycken och Sundsvall, Fadersklubben, med 71 stycken.

Hjälp oss att leda denna fina Kennethliga med att ta med nya medlemmar, komma på mötena, i alla fall några måste ju passa. Läs om övriga höstträffar på annan plats i programmet.

Har du några frågor ring en Kenneth i styrelsen, vi behöver dig som medlem.

Ordförande # 306 "Apotekarn" Gärdmark

SKKF 's Uppdrag.

I sann SKK-anda skall ju även framsidan ha ett uppdrag. Ett mål för oss alla att sträva mot. Som uppdrag har således vi: En av Göteborgs älskade / hatade spårvagnar skall tilldelas det vackert klingande namnet Kenneth. Likväl som mindre storheter som t ex Göran J, Sten-Åke C, Sonya H, m fl fått se sitt namn pryda dessa skramlande plåtlådor skola även vårt stolta namn glädja allmogon i generationer framåt.

Medlemsavgiften till Svenska Kennethklubben är **294 kronor** per år och betalas in på postgiro **645 90 78 – 9**. Och som vanligt får du en liten present när du betalat.

Glöm inte att ange namn, fullständig adress och telefonnummer, samt eventuell e-post adress, så att all information når dig. Se även på SKKs hemsida www.kenneth.se för mer information om välkomstpaketet för nya medlemmar.

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:

Namn	Tel bostad	Tel arb	Mobil	Uppdrag	e-post
#3 Söderlund	031-40 26 26		070-583 45 55	Ambassadör	kenneth.soderlund@home.se
#306 Gärdmark	031-22 95 01		070-483 6 104	Ordförande	gardmark@swipnet.se
#369 Alven	031-47 57 31	031-49 55 99	070-727 12 02	Sekreterare	ke.a@bredband.net
#305 Lindblom	031-46 90 09	031-62 71 44	070-554 97 28	Kassör	bunkeberg.elektriska@goteborg.mail.telia.com
#307 Lexell	031-19 85 05			Ledamot	kenneth.lexell@swefair.se
#311 Andersson	031-42 52 62	031-747 53 23	070-987 53 23	Red. & Valber.	kenneth@kennethgbg.se
#336 Karlsson	031-41 23 37			Valberedning	

REPORTAGE

Pilsnerprovning 080117

Tredje torsdagen i Januari innebär pilsnerprovning. Denna går ju numera av stapeln på S/S Marieholm. Vi mjukstartade helt enkelt året med att kolla temperatur och smak på diverse drycker bestående av malt, humle, jäst och vatten. **Visst borde väl vi i Kennet**h**klubben ha ett eget öl?** Har du ett bra receptet? Dela med dig av det så kanske vi kan göra en officiell Kennet**h**pilsner av det.



Jan Allerstam i egen hög person

Vinprovning 080228

Hepp, vadan detta? Vinprovning den fjärde torsdagen i månaden? Ja, så kan det gå ibland. Man skulle ju kunna tycka att S/S Marieholm skall avboka alla andra begivenheter för att bereda plats för oss men eftersom vi är så omtänksamma så lät vi dom ha ett annat arrangemang den 21:e så tog vi vår vinprovning den 28:e istället.



Kenneth avnjuter bouqueten under vinprovningen.

Som vanligt var det den otroligt påläste och kunnige munsken Jan Allerstam som höll i vinprovningen och som vanligt blev det en strålande tillställning. Det var faktiskt så populärt i år att vi var tvungna att sätta lapp på luckan. Detta är första och förhoppningsvis enda gången vi skall behöva göra detta. Till nästa gång får vi se om vi inte kan anpassa lokalen så att fler kan få plats.

Fem röda viner fick sin historia uppläst innan det var dags för provsmakning. Efter det följde en tävling där våra kunskaper testades i vad vi precis hade lärt oss. Otroligt vad mycket man faktiskt kommer ihåg efter en vinprovning.



Alvé sitter och funderar på vilket vinglas han skall avnjuta först. Han verkar trivas bland glasen

PROGRAM UNDER HÖSTEN 2008

Femkamp på Liseberg

Torsdagen den 28 augusti 18:00

SKKF startar upp för höstens alla träffar. Som vanligt så kör vi en femkamp på Liseberg. Vi träffas utanför Lisebergs huvudentré vid Kal och Ada statyn kl. 18.00. Vi börjar med att besöka restaurang applåd för att enas om kvällens fem grenar och lottar om startordningen. Kampen står som vanligt om äran och Apotekarn's hemliga pris. Kontakta #305 om du kommer.

OBS! Ingen Kinnekulle i år

Kenneth Hansen kör inte på Kinnekulle Ring i år och följdaktligen blir det ingen resa dit, dock kan det bli en liten större utflykt nästa år. Erik Hansen, Kenneth's bror, rekommenderar att vi åker till Höljes och tittar nästa år för där är de bästa tävlingarna varje år. Det brukar vara första helgen i juli varje år. Ca 50 mil och campingen är att rekommendera, där Kennethklubben troligtvis fixar reducerat pris och husvagnsplats alldeles intill depån.

Nästa år fyller Götene Motorklubb 80 år med och önskar fira med finalerna och stor baluns i Götene parken efteråt.

Något att fundera på tills nästa år.

Surströmming

Fredagen den 19 september 19:00.

För att hylla vår broderklubb som kommer norrifrån har vi anammat surströmmingsätandet. Som vanligt har vi surströmming tillsammans med Norrlands Gille. Platsen är troligtvis Prippska tomten men mer info finns på hemsidan när det är klart. Om du vill prova på denna norrländska delikatess så tveka inte att anmäla dig till #305 Lindblom.

Öl skall testas

Torsdagen den 18 september 19:00. (ttim)

På S/S Marieholm infinner sig många frågor. Har någon ny sort infunnit sig? Smakar de gamla sorterna lika bra som förut? Varför gick det som det gick för Sveriges landslag egentligen? Svar på dessa frågor och många fler ges under denna kväll. Ingen föransmälan behövs, det är bara att dyka upp.

Nyss inkommet

Go-Cart mot Wetterspegel

Onsdagen den 15 oktober 17:00

2004 bjöd Jönköpingsklubben Wetterspegel in oss på en go-cart duell. Den gången vann Wetterspegel. Året efter bjussade vi tillbaka, då med Kenneth Hansen och hans son i vårt stall. Vi tog en jordskredsseger. Nu är det dags igen. Denna gång åker vi åter till Jönköping för att denna gång vinna på deras hemmaplan. Vi lämnar Göteborg 17.00 för gemensam färd.

Obligatorisk föransmälan till #306 Gärdmark senast 12 oktober.

SKKFs öppna Bowlingmästerskap

Torsdagen den 16 oktober 19:00 (ttim)

I Eriksbergs Bowlinghall. Dags för årets bowlingmästerskap och kampen om MacAlpine Trophy går vidare. Vem skall vinna trofén av #369? Obligatorisk föransmälan till #369.

SKKFs öppna Dartmästerskap

Torsdagen den 20 november 19:00 (ttim)

Även denna gång blir det Biljardpalatset som får stå värd för vårt dartmästerskap. Ettans pokal står på spel. Vem kan träffa flest bulles eyes? Vem missar tavlan mest grovt? Föransmälan till #311 Andersson obligatoriskt.

Julbord

Söndagen den 7 december 12:00

Snart är det äntligen jul igen antar att du snart måste lägga på en rem. Men för oss som inte av stressen brås planerar att gå ut och smörja vårt krås. En söndag i december i närheten av Lucia skall vi till Liseberg och julen fira. Med Norrlands Gille vi går, det har vi gjort i flera år. Vilket datum det blir kan du se på vår hemsida. Förhoppningsvis skall man kunna ta sig dit på en skida.

REPORTAGE

Årsmöte 080327

Påsken ställde till det lite i år. Eftersom påskafton inföll på dagen med stort K så firade Kenneth det lite var stans. Vi valde att inte bryta upp allas släktkalas, för alla vill givetvis att Kenneth skall närvara på just deras kalas. Istället blev det ärtsoppa, punsch och pannkakor med tillhörande årsmöte på S/S Marieholm torsdagen efter Kennethdagen.



Ordföranden Gärdmark smörjer sitt krås.

På mötet beslutades bland annat att:

- Sittande styrelse får sitta kvar.
- Andersson tog över infobladet från Alvé.
- Vi skall hitta en känd GöteborgsKenneth att uppkalla en spårvagn efter.

Vidare kan också nämnas att nästa år, 2009, infaller Kennethdagen på en söndag. Det är alltså hög tid att redan nu förklara för släkt och vänner att den dagen kan du inte dyka upp på söndagsmiddag. Vi hoppas givetvis att du, Kenneth, kan närvara då

Biljardmästerskap 080417

Årets biljardmästerskap var nog det snabbaste i historien. Tror inte många hann fatta vad som försiggick innan #311 Andersson hade sopat bordet med allihop och tagit hem segern, äran och framför allt Kals buckla.

Gamla Kennethdagen 080429

På S/S Marieholm avnjöts det en gravöl i åminnelse av vår kära, djupt saknade årsdag. Allt i goda vänners lag givetvis. Efter gravölen blev det muntrare stämning och allt mellan himmel och jord diskuterades. Mycket positivt denna dag var att några nya medlemmar hade hittat till S/S Marieholm för att stifta bekantskap med oss övriga i klubben.



Diskussioner om ditt och datt på minnesdagen

Visste du att:

I Dunklin County, Missouri, USA finns det en stad som heter Kennett. Inte fullt vårans stavning men nästan. Invånarantal år 2005 var 13150 personer och rocksångerskan Sheryl Crows föddes i där.

Staden är 18,2km² stor och består enbart av land. Ingen del av staden är täckt av vatten.

ÅRETS KENNETH 2007

Åbytravet 080515

Kortfattat kan man beskriva Åbybesöket med stallbacksvandring, god mat, besök av ÅbyVd:n Kenneth^h, stalltips av den samme, spännande lopp och en härlig känsla när hästen man spelat på vinner. Dock är Åby så mycket, mycket mer. Atmosfären, man sitter och bläddrar i travguiden för att se vilka hästar som skall springa. Diskussionen med de andra i sällskapet om vilken häst de tror på. Frustrationen när den säkra hästen man spelat på galopperar bort sig redan i första kurvan. Glädjeruset när outsidersn man spelat på vinner. Ett av tipsen som vi fick av vd:n Kenneth^h Thollström visade sig vara en riktig vinnare. Sju gånger pengarna. Det gjorde att dom flesta gick därifrån rikare än när dom kom.



Thollström på besök hos oss på Åby. Eller Thollström besökte oss när vi besökte honom kanske man skall säga

Kenneth^hvernissage 080607

Visby var redaktörens vistelse i början av juni. Då inföll det sig inte bättre än att konstnären Kenneth^h Sjöo hade vernissage där. Jag gick dit för att se på hans bilder samt för att prata med honom lite.

Han målar naturmotiv och jag köpte en kopia på en oljemålning han hade gjort. Vi språkades vid och han kände allt till Kenneth^hklubben men han var inte medlem.

Han bor i Ljungby som ligger i Småland. Jag vet inte om det är Örlogstaden eller Söderslätt som ligger närmast till för honom. Med detta vill jag säga att jag tycker dom skall ta kontakt med honom.



"En Kenneth hafver blivit
född till föredöme
och må alltid
på den pedistal sättas
som från födseln
hafva varit
honom gifven!"

ÅRETS KENNETH 2007.

Årets Kenneth 2007 blev Kenneth Brocknäs för sin kraftansträngning för Barncancerfonden.

Kenneth förlorade sin 5-åriga dotter Ebba i cancer. Att överhuvudtaget förlora ett barn är varje förälders mardröm. Att förlora ett litet barn i en av de hemskaste av sjukdomar måste vara det svåraste som finns. En situation så svårbegriplig att bara den som själv upplevt detsamma kan förstå.

Kenneth reste sig ur sorgen och som han själv säger, "Jag var tvungen att välja livet" och bestämde sig för att hedra Ebbas minne och samtidigt göra en insats för barncancerforskningen.

Hans spektakulära kraftansträngning, där han på inlines tog sig, med en avstickare till Småland, Skåne runt, samtidigt som han samlade in pengar till forskningen, väckte nationell uppmärksamhet.

Målet var 200 000 kronor vilket uppnåtts med råge. Kenneth har på ett ovanligt sätt visat att den inneboende kraften och vilket resultat som kan uppnås om viljan finns. Ebba är garanterat mycket nöjd med sin pappa.

Kenneth Brocknäs har vänt sorgens smärta till en styrka som han, engagerat och spektakulärt, genom en riktig kraftansträngning använt för att få omvärlden att stödja kampen mot barncancer.

Med motiveringen

"För sin kraftansträngning för Barncancerfonden" tilldelas han utmärkelsen

Årets Kenneth 2007.

Mer infon om denna bravad finns att beskåda på <http://www.inlinesskanerunt.se/>



Ovan: #60 Brocknäs (foto: Anna Bank)

Nedan: Kenneths dotter Ebba (foto: Kenneth Brocknäs)



I samband med att Årets Kenneth 2007 fick ta emot sin utmärkelse under Jubileumsfestligheterna den 29 mars tillkännagavs att klubben startat

"Svenska Kenneth Klubbens fond för Barncancerfonden - till Ebbas minne"

Ett första bidrag på 5000:- skänktes av klubben.

En spontaninsamling under Jubiléet gav ytterligare 2420:-.

Vill du också bidra med en gåva?

Sätt in ditt bidrag på PG 645 90 78-9.

Märk talongen "Ebbas minne".

Årligen kommer Svenska Kenneth Klubben att oavkortat skänka insamlade medel till Barncancerfonden.

Bidra Du också och gör det NU!

AMBASSADÖREN HAR ORDET

"Hej alla glada och utvilade Kennethar!



Nu drar vi igång sensommarens och höstens aktiviteter och som vanligt erbjuds ett otroligt omfattande och varierande utbud. Alltid finns det något som passar en Kenneth. Själv ser jag speciellt fram emot surströmmingsfesten trots kräftpremiären som står för dörren.

Från moderföreningen finns egentligen inget speciellt att rapportera. Föreningen står på en fast och orubblig grund och utvecklas sakta men säkert. Efter alla dessa år är vi nu etablerade som en maktfaktor i samhället och det är med stor förvåning jag noterar att inte större Samhällsfrågor remitteras till oss från politiker och andra för ett utlåtande. FRA-debatten t.ex. hade vi självklart löst snabbt och smidigt över en öl eller tre.

Rekryteringen av nya medlemmar sker hela tiden och speciellt roligt är det varje gång när en Kenneth får ett medlemskap i födelsedagspresent av klarsynta vänner och familj.

Vårt upprop i förra medlemsbladet kring nyrekrytering av nya medlemmar står dock kvar! Har du en Kenneth som missar allt detta så set det som din plikt att åtgärda saken. Avundsjukan hos Bossar Nissar och allt annat löst folk som inte har motsvarande gemenskap är som vanligt stor.

Jo, en sak vill jag gärna lyfta fram! Du har väl noterat att Svenska Kennethklubben har startat en insamling för Barncancerfonden - mer info finns på vår hemsida. Alla bidrag - oavsett om givaren heter Kenneth eller ej är minst sagt välkomna! En insamling på din arbetsplats kanske, på kräftskivan till helgen... en kreativ Kenneth hittar säkert tillfällen!

Tack för ordet hälsar

#3 Kenneth
Ambassadör"